

Wat kun je van de verschillende buitenlandse reizen verwachten?

Uitwisselingsreizen

Dit is een eenmalige kans om bij een buitenslands gezin te verblijven en mee te maken hoe het er daar aan toe gaat. Deze reizen zijn gebaseerd op cultuur maar dan op het gebied van mensen zoals wat zijn de gewoontes in dat land, hoe gaan de mensen met elkaar om, hoe gaat het er op school aan toe.

De eerste keer komen de leerlingen van je uitwisselingsreis naar jou toe. Ze blijven bij je overnachten, je zorgt voor hun ontbijt, lunch en avondeten.

Voordat je gekoppeld gaat worden aan een buitenlandse leerling, dien je eerst een profiel in het Engels van jezelf te maken. Wat er in het profiel dient te staan, zal door school aangegeven worden. Als je gekoppeld bent, kun je al voordat de uitwisseling plaatsvindt, via een digitaal systeem met je gast in contact komen.

Het is bijzonder belangrijk dat je ervoor zorgt dat ze zich op hun gemak voelen, het kan zijn dat je je eigen belang aan de kant moet zetten voor je gast. Voorgaande jaren zijn er al mooie vriendschappen ontstaan tussen onze leerlingen en buitenlandse leerlingen.

De school maakt een programma voor onze leerlingen en de gasten.

Als je naar je uitwisselingsland gaat, slaap je daar bij iemand die bij ons uitgewisseld heeft, meestal is dat diegene die bij jou overnacht heeft. Het gastland maakt het programma. Vaak is dit ook de sfeer van de school proeven, maar ook uitstapjes van museum en sport tot natuurgebieden.

Sevilla

De Sevilla-reis is een taal- en cultuurreis. Je gaat die week 14 uur naar school. Dat is geen middelbare school zoals het Van Maerlantlyceum, maar een taleninstituut waar studenten van alle leeftijden en uit diverse landen Spaanse lessen volgen. Als je nog nooit Spaans hebt gehad, volg je lessen op beginnersniveau. Heb je al lessen Spaans gevolgd, dan word je ingedeeld in een groep met een hoger niveau. De 14 uren les worden over de hele week verspreid, zodat er daarnaast nog tijd overblijft voor andere activiteiten. Er zijn diverse excursies in Sevilla en er zijn ook een paar dagexcursies naar andere steden in Andalucía (Zuid-Spanje). Zo bezoeken we Córdoba met de beroemde Mezquita (moskee) en gaan we ook naar Cádiz dat aan de Atlantische Oceaan ligt. Je verblijft in een groepje van 2 of 3 leerlingen in een gastgezin op basis van halfpension. De afspraak is dat je uiterlijk om 24.00 uur in het gastgezin terug bent.

Rome

De reis naar Rome is een cultuurreis naar minstens zeven steden: het Rome van de Etrusken, het Rome uit de Romeinse tijd en uit de Middeleeuwen, het Rome uit de Renaissance en uit de Barok, het Rome van Mussolini en het hedendaagse Rome. Behalve een reis naar zeven steden is het dus ook een reis door de tijd. En zoals iedereen weet, is tijdreizen niet zonder risico's. Want door kennis te nemen van het verleden, verandert er ook iets in het heden. Wees dus gewaarschuwd!

De dagen op de Romereis zijn lang en meeslepend. Na een vroeg ontbijt in het hotel gaan we al snel op pad (08.30u). Te voet, en soms met het openbaar vervoer bewegen we ons door de zeven steden. We bezoeken bijzondere kerken, fascinerende musea, klassieke monumenten zoals het Colosseum, bruisende pleinen en markten, luilekkerparken Alles wat de stad te bieden heeft!

Een ruime middagpauze geeft iedereen de kans om bij te komen van alle indrukken en het vele wandelen, en bovendien kan je dan op eigen gelegenheid de Romeinse cultuur smaken.

Het avondeten doen we om de dag samen. In de avonden is er geen programma. Tijd genoeg dus om jouw reis zelf mee in te kleuren. Natuurlijk wel op tijd terug in het hotel (23.00u.), want de volgende dag is er weer een druk programma!

Halverwege de week verlaten we Rome voor een uitstapje naar Pompeï: een Romeinse stad die door de vulkanische asregens van de Vesuvius bedolven werd en nu nog steeds te bezichtigen is. Voor wie de klassieke cultuur dan nog niet tot leven komt, is er geen hoop meer.

De Romereis is dus een reis voor nieuwsgierige tijdreizigers, voor mensen die van verhalen houden, die interesse hebben in kunst en cultuur en die, geholpen door een ijsje en een voorjaarszon, de adembenemende onderdompeling in deze stad met genoeg kunnen ondergaan.

Manchester

De reis naar Manchester en Liverpool is een taal- en cultuurreis. Je bezoekt twee steden die in het hart van Engeland liggen en een rijk industrieel erfgoed hebben. Het programma is zeer gevarieerd. We gaan in Manchester naar het MoSI (Museum of Science and Industry), het stadion van ManUnited en de universiteitsbibliotheek. Verder gaan we een stadswandeling en een rondvaart maken. Bij de BBC nemen we een kijkje in de studio's waar diverse BBC programma's worden opgenomen en we gaan ook nog naar de bioscoop. In Liverpool gaan we naar het Museum of Liverpool en we bekijken twee totaal verschillende kathedralen. We verblijven in Manchester in een hostel dat in een hippe voormalige industriewijk ligt. Reizen doen we met het openbaar vervoer, zodat je ook daar kennis mee maakt. In de internationale week in het najaar krijg je enkele opdrachten ter voorbereiding van een aantal activiteiten in Manchester en Liverpool.

Berlijn

Deze reis is voor degenen die geïnteresseerd zijn in de geschiedenis van Duitsland / Berlijn. Berlijn is als geen andere stad in Duitsland van historische waarde. Je moet deze reis dan ook zien als hoofdzakelijk een reis door de Duitse geschiedenis vanaf de jaren 30 tot nu, met ook een optionele kennismaking van 2 musea voor kunst (Neues und Altes Museum). Bij ons bezoek aan de stad zal je op de eerste dag een goede indruk winnen van het huidige, internationale en wereldse Berlijn. Maar dat was niet altijd zo, jammer genoeg. Als je aan de jaren 30 denkt en de Nazi-tijd. In deze context bezoeken wij mogelijk het museum 'Topografie des Terrors' maar zeker het fantastische Joodse museum 'das Jüdische Museum', een van de meest interessante musea die wij kennen als jullie begeleiders. Ook in de tijd na de 2e wereldoorlog gaan wij ons verdiepen met onder andere een bezoek aan het langste stuk muur dat nog over is, de 'East Side Gallery', en ook de 'Bernauer Straße', waar de Berlijnse (muur) geschiedenis heel goed te volgen is. Ook willen wij het 'Stasi-Museum' of de voormalige DDR gevangenis 'Hohenschönhausen' bezoeken. Het avondprogramma van het afgelopen jaar was gezellig, gezamenlijk eten bij een Griek in Kreuzberg en een Italiaan op Prenzlauer Berg, de Blue Man Group en Tina Turner (the Musical). Wij proberen voor de komende reis een vergelijkbaar leuk avondprogramma te organiseren. Wij verblijven in een hostel, voorkeur Kreuzberg, je verblijft in kamers van 4 tot 6 medeleerlingen.